

## Beukenrode

Wij zijn met de klas naar beukenrode geweest. Ze hadden daar een heel interessant thema bedacht namelijk: uilen. Ze hadden een soort van presentatie gemaakt, maar we gingen nog een iets doen. Wil je weten wat lees dan maar verder.

We liepen met de klas naar Beukenrode toe. We werden daar ontvangen door een mevrouw, die ons leidde naar de plek waar we moesten zijn. Er hing een soort digibord met een plaatje van een uil. Toen we allemaal zaten moesten we langs een ouder iemand van Beukenrode gaan zitten.

### Presentatie

Een aantal begeleiders van beukenrode hadden een interessante presentatie gemaakt over uilen. Ze hadden er ook een aantal filmpjes bij gedaan, het waren hele mooie filmpjes. Ze gingen over uilen in de natuur, en verschillende soorten uilen zoals de: kerkuil, bosuil, sneeuwuil, steenuil en de oehoe. Er kwamen ook mensen die heel veel van uilen afwisten, en die hadden uilenkasten meegenomen, zo werkt het: de uil vliegt in de kast, dan gaat hij in een net en krijgt hij een ringetje om zijn poot. Ook dat was heel leerzaam. Toen de presentatie was afgelopen moesten we wat drinken voor de oudere mensen en voor onszelf halen, en we kregen er een cakeje bij.

### Braakballen uitpluizen

Nadat we alles hadden opgegeten en hadden opgedronken, kregen we van de meneren een braakbal van een uil. Dat is een soort bol met daarin alles wat de uil heeft opgegeten, en dat zijn vooral de haren van een muis en de botjes van de muis, want uilen eten muizen. We kregen ook een satéprikker om onze handen niet vies te maken, maar de meeste kinderen deden het gewoon met de handen omdat fijner werkt, het enige nadeel is dat je handen er vies van worden. Als je de braakbal een beetje open had moest je de botjes van de muis eruit halen, maar soms ging dat niet zo makkelijk omdat ten 1<sup>e</sup> je de botjes van de muis heel snel breekt want die zijn heel klein en ten 2<sup>e</sup> moest je alle haren van de muis van de botjes af pulken. Maar als je alle botjes er eenmaal uit had, moest je alle botjes op een groen velletje plakken en was de activiteit klaar. Ik vond het zelf heel leuk en de andere ook en het was ook heel leerzaam.

Van: Emma



## Beukenrode

Hallo, allemaal ik ben Nouhailla en ik ga jullie iets vertellen over onze uitstapje naar de Beukenrode. Dinsdag 5 april gingen naar de Beukenrode met de klas. Het onderwerp ging over uilen. En de ouderen vonden het heel leerzaam, en leuk.

### Op het begin

Op het begin toen we aankwamen kregen alle kinderen een oudere om te begeleiden , we moesten ze allemaal een hand geven en zeggen hoe je heet, soms kon je niet zo goed verstaan wat de oudere zeiden maar daarna wisten we het al. toen kregen we een filmpje te zien waar verschillende uilen in voor kwamen zoals: de steenuil, de oehoe, de bosuil , de kerkuil en de sneeuwuil. Na het filmpje kregen we nog een filmpje te zien dat was echt heel leerzaam: wist jij dat de uil braakballen uitspugen? nou ik niet. Toen we daar mee klaar waren kwamen er drie mannen om te vertellen over uilen. Ze hadden drie huisjes meegenomen waar de uilen in leven. Eentje van de Steenuil de andere van de Kerkuil en de laatste van de Bosuil. De drie mannen vertelde dat je de kerkuil zelden of zelfs nooit kunt zien.

### Iets lekkers

Toen we klaar waren met de filmpjes mochten we allemaal een ouderen helpen. Je moest een tweetal zoeken en een ouder. Sommige kinderen mochten alleen met een ouder, zoals ik. Je moest vragen aan de ouder of zij/hij wat wou drinken. De vrouw die ik had die wou limonade. Ze vond het heel gezellig. En ik natuurlijk ook.

### Braakballen

Toen alle kinderen de ouderen wat te drinken hadden gegeven kregen van die drie mannen braakballen. Dat zijn ballen die uilen uitspugen. Daarin zitten skeletten van insecten en muizen. Die moesten wij open maken en kijken wat voor skelet erin zat. We kregen een blad waar we konden zien van welke muis die skelet was. Ik vroeg aan de vrouw die ik had uitgekozen of ze het ook een keer wou proberen maar ze vond het maar eng. Ik heb veel dingen gevonden en moest je dan op een groen blaadje plakken, en schrijven van welke soort muis die skelet was. Er kwam een man bij en zij dat ik bijzondere dingen had. Hij zij ook dat je schoon kan maken met een saté prikker. Daarna kwam Salma met een bord koekjes en je mocht er eentje pakken. Ik had hele leuke en leerzame dingen gevonden.



Op dinsdag 5 april gingen wij naar beukenrode. Daar hebben we de oudere mensen geholpen. In dit verslag lees je alles wat we daar gedaan hebben.

### Aankomst

Toen we op Beukenrode aankwamen hingen we onze jas op. We moesten even wachten want niet alle ouderen waren er. Toen iedereen er was ging je in een tweetal naast een oudere zitten. Ik zat met Zelig naast een oude mevrouw die Jo Jansen heette. Toen begon de presentatie.

### Presentatie uilen

Als eerste kregen we een filmpje te zien over de kerkuil. We kregen uitleg over hoe hij leefde, hoe hij jaagde en hoe hij met mensen samen leeft. Na het filmpje kregen we nog wat uitleg van mensen die bij uilenvereniging maas en peel hoorden. Ze hadden ook uilenkasten mee. Die hingen ze op zodat de uilen niet zullen uitsterven. Ze vertelden ook dat als je een uil ziet bij jou in de buurt en hij vaker terug komt dan kan je hun bellen zoden. Ze komen kijken en misschien een uilenkast ophangen. En dat kost niks, en het is ook nog eens beter voor de uilen. Toen ze klaar waren met vertellen gingen we koffie en thee drinken met de ouderen.

### Koffie en thee

Er waren ondertussen meer ouderen bijgekomen dus de meeste kinderen moesten in hun eentje even bij een ouder gaan zitten. Ik ging bij een oudere man zitten. Hij heette Ad. Ik vroeg wat hij te drinken wou. Hij zij: 'ik zou graag wel een kopje koffie willen met suiker en melk'. Ik ging het halen. Wij kregen ranja te drinken. Iedereen kreeg ook nog een cakeje erbij. Toen iedereen het op had gingen we braakballen uitpluizen.

### Braakballen uitpluizen

We gingen samen met de ouderen braakballen uitpluizen. Alles wat je vond mocht je opplakken op een blaadje. Ik had samen met Ad een muizenschedel gevonden en nog veel meer anderen botjes. Je moest ze met satéprikkers uit de haren halen. Je mocht het ook met je handen doen maar dan moest je daarna wel je handen wassen. Wij hadden heel veel botten gevonden. Ik mocht ze mee naar school nemen en het was heel gezellig.

### Eindwoord

Toen het tijd was gingen we afscheid nemen van de ouderen en trokken we onze jassen weer aan om terug naar school te lopen. Ik vond het heel gezellig en leuk en ik zou graag nog een keer naar beukenrode gaan.

# Beukenrode

***wij zijn met onze klas op dinsdag 5 april 2016 naar beukenrode geweest om de ouderen te helpen om leuke activiteiten te doen. Willen jullie weten wat we gedaan hebben lees dit verslag dan maar snel!!!***

We zijn daar om vijf over tien heen gelopen met onze klas waar we werden begeleid door een mevrouw. We moesten onze jassen ophangen en dan een paar stoelen pakken om te zitten. We moesten in twee talen bij ouderen mensen gaan zitten. Ik zat met Xanne en een mevrouw. We hadden twee filmpjes gekeken en het onderwerp was uilen en hoe uilen er uit zien, wat ze doen en wat voor soort uilen het zijn. Toen we de twee filmpjes hadden gezien waren er drie mannen die alles weten over de uilen ze hadden de ringetjes die om de poot van de uil zit en de huizen van een uil. toen ze klaar waren met het vertellen over de uilen moesten we een kopje koffie of thee aan de oudere mensen geven en voor ons zelf mochten we ranja pakken. Daarna kregen we allemaal braakballen die moesten we gaan uitpluizen met een satéstokje er zaten allemaal botten in van muizen het was best vies maar ook heel interessant. Ondertussen kregen cakeje die botten die in de braakbal zat moesten we met de oudere mensen opplakken op een vel en bij elkaar leggen. Op het einde toen we klaar waren moesten we een handgeven aan de oudere mensen en er moest een man huilen omdat hij het heel leuk vond en heel gezellig het was best wel zelig. Toen moesten we onze jassen pakken en weer terug naar school lopen

**Ik hoop dat jullie dit verslag leuk vonden  
groetjes Salma!**



## Ouderen helpen op Beukenrode

te helpen

*We gingen met onze klas naar Beukenrode om daar ouderen. We kregen daar een presentatie over uilen van de Uilenwerkgroep Venray. Wil je weten wat we allemaal hebben gedaan. Lees dan verder!*

### Presentatie uilen

We liepen vanaf school naar Beukenrode. Waar we werden opgevangen door de mevrouw die het allemaal georganiseerd had. Eerst zaten er maar 3 ouderen mensen op de plek waar daarna de presentatie zou beginnen. Maar langzaam druppelden de ouderen naar binnen. De presentatie ging beginnen. Elke 2 kinderen zitten langs een ouder mens. Toen de presentatie ging beginnen waren er nog een paar problemen zoals de ouderen mensen konden het niet horen en ze konden geen microfoon vinden ze waren een kast waarin een uil in kan broeden maar die konden we niet zien. Maar ondanks dat was het een leuke presentatie met mooie filmpjes en ze lieten ringen van de bos- en kerkuil rondgaan. Op eentje stond dat het ringetje dat het uit Brussel kwam.

### Braakballen pluizen

Jaïr en ik gingen naar de een van de enige man die er was. Hij heette meneer Loenen. Ik vroeg of hij thee of koffie wilde. Ik gaf door wat hij wilde aan Jaïr en hij pakte de thee. Toen kregen we de braakballen en het gereedschap. En toen konden we beginnen met braakballen pluizen. Jaïr had heel botjes van muizen en tanden van muizen. Ik had drie schedels van muizen en ook heel veel botjes. En de man die was heel aandachtig aan het kijken en vond het heel interessant.

### Toen we terug naar school gingen

De man die we geholpen hadden moest huilen toen we weg gingen. Waarschijnlijk vond die man het heel leuk. Toen liepen we terug naar school. En de juf vroeg of we het leuk vonden en toen zei iedereen ja behalve Alyssa.

Geschreven door: Sjoert



## Bezoek aan Beukenrode

*We zijn naar Beukenrode geweest met de klas. Om daar met ouderen te gaan helpen en iets maken. Als je hier meer over wilt weten. Lees dan verder!*

### Ouderen

We liepen Beukenrode en zochten allemaal een plekje om naar de uilenpresentatie te kijken. Langzaam kwam de ouderen binnen druppelen en die zochten plekken naast de kinderen. Toen kregen we een filmpje te zien van Uilen daarna kregen we er nog een te zien met informatie over de uilen. Ten slotte vertelde mensen van een uilenvereniging Over de kasten waar de uilen in leven.

### Braakballen

Toen de presentatie klaar was gingen we een activiteit doen met de ouder. Sjoert en ik werkte samen met een man. We gingen braakballen pluizen, maar eerst gingen ze wat koffie of thee drinken met een koek en wij wat limonade met koek.

Daarna begonnen we met braakballen pluizen. We zagen allerlei botjes en kiezen van de dieren die de uil het opgegeten als we die braakbal hadden gepluisd dan mochten we ze opplakken of meenemen.

### Ten slotte

Toen was de morgen alweer voorbij. We namen afscheid van de ouder die we mochten helpen. Sommige ouderen vonden dat moeilijk en 1 moest huilen waar Jair en Sjoert mee hadden gewerkt. Toen liepen we weer terug naar school. Het was een leuke morgen.



Van: Jaire

## Beukenrode

op een dinsdag morgen op 5 april zijn we naar beukenrode <sup>gegaan</sup> ~~gedaan~~. Daar mochten we ouderen begeleiden en dat was heel gezellig. Wil je weten wat er die dag gebeurde? Lees dan verder!

### Uilen

Iedereen mocht een ouder begeleiden. In zijn eentje of samen met andere kinderen. We keken eerst een filmpje over uilen in de natuur, dat filmpje ging over verschillende uilen. De ouderen vonden het heel mooi. Ze hadden een kast van de Kerkuil, Bosuil, Sneeuwuil, Oehoe en de Steenuil, ze vertelde dat alle uilen s' avonds te vinden zijn in bossen of in zo'n huisje van een uil. Er waren drie mannen en die hadden drie huisjes van de uilen bij. eentje van de Bosuil, de Kerkuil en de Steenuil.

### Activiteit

Later gingen we een activiteit doen met de ouderen. We mochten braakballen uitpluizen. Braakballen zijn stukken dat op voetballen lijken dat een uil uitspuugt. In zo'n bal zaten dan botten van muizen, schilden van muizen, haar, veren en nog wat dingen. Het voelde heel vies om daar mee te werken. Dit met alles moesten we met een saté prikkertje doen. Voor de ouderen was het moeilijk om het met een stokje botjes op te zoeken want die was nogal moeilijk te zien. De activiteit was wel heel leuk.

Dit is mijn verslag over Beukenrode.

Xanne.

